

De Heer is mijn Herder

2653

"Een psalm van David. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken." Psalm 23:1

De Heer is mijn Her-der! 'k Heb al wat mij lust; Hij
Hij waakt voor mijn ziel, Hij
Al dreigt ook het graf, geen
In 't hart der woestijn ver-
Hem blijf ik ge-wijd! 'k Zal

zal mij ge-lei-den naar gra-zi-ge wei-den. Hij
brengt mij op we-gen van goed-heid en ze-gen, Hij
kwaad zal ik vre-zen, Gij zult bij mij we-zen; o
kwik-ken en la-ven Zijn he-mel-se ga-ven; Hij
im-mer ver-ker-en in 't huis mij-nes He-ren: zo

voert mij al zacht-kens aan waat'-ren der rust.
schraagt m'als ik wan-kel, Hij draagt m'als ik viel.
Heer, mij ver-troos-ten Uw stok en Uw staf!
wil mij ver-ster-ken met brood en met wijn.
kroont met haar ze-gen Zijn lief-de m'al-tijd.